

p å l y k k e
o g h æ l d

digte af Thore Bjørnvig
i anledning af højtiden
palepoets publishing, 2015
alle rettigheder, etc. til alle tider

y o u r
w o r d s
a r e t h e s a i l s

1

Tænker på Tomas Espedal der siger
at notesbøgerne er det vigtigste
125 gram hørfrø, 125 gram rugkerner

2

Mit speciale: Altings dobbeltydighed
som spådomssted for mit liv
jeg blev født i støjen som nat og dag

3

Dem, der kommer til at slå deres børn ihjel
som et modspil siger jeg
en billig kopi af mit liv

4

Vi er kosmos som er vågnet
nu forstår jeg en anden vinkel
som indkredser min kærlighed

5

Det sted jeg altid når, en sidste by
men denne gang gik jeg en anden vej
erindringer er steder og steder erindringer

6

Hver gang der er spørgsmål til systemet
småskider jeg i bukserne
synlig læring skal tænkes cirkulært

7

Vi lettede, forlod atmosfæren, troede alt var vel
i glimt ser jeg hvor rigt det er
den sædvanlige labyrint, en tunnel til Neptun

8

Bleer, vådservietter, papir, grej i jagtbutik
biblen er på Månen, paranoide tanker
find afgang til Valby mandag

9

Jeg er kommunalarbejder, jeg vil gerne leve
jeg vil prøve at tænke økonomisk på mig selv
jeg må blive mere strategisk og kynisk

10

Fullblown depression, alt er gråt og
perspektivløst
hendes blodtryk falder blot ved tanken
se hvad sønnen kan reparere og vise

11

Forudsigelig og kedelig, de mange pauser
en næsten magisk symmetri
Fernet Branca i køkkenet, lyd af lastbil gennem
gården

12

Noget som skulle være sket for nogle år siden
så lidt tilbage at håbe på
US01E1801-04, de 'hårde' fakta

13

Virksomheder efterlyser mere aggressiv
markedsføring fra jobcentrenes side,
stille folk op i solsystem, en plads i helheden

14

Hendes underlæbe glinsede i eftermiddagslyset
kun toppene af de store pyramider
i Egypten kan ses, døden som den sidste rejse

15

Vores børn bliver små udgaver af os selv
jeg føler mig mere fjern nu end nogensinde før
rejsen er uendelig: Crystal Discovery Odyssey

16

Jeg er som firmaet
så længe den reelle økonomi
ligner en fristende øvelse

17

Store metanhuller i Sibirien
det er lige før jeg forstår Islamisk Stat
tydelige mønstre dukker frem

18

Afdelingen er en form for omvendt sindssyge
Aqua Mamma taler med Hr. Skæg
there's a jewel in your heart

19

To fadøl på Apoteket
helt på bar bund med mit liv
drømte i nat at jeg vandt

20

“Minder om stoflighed”
at gå midt i regnbuen
øjet kasted tilbage på sig selv

21

Hvad er Gud? matematik
godt og ondt, engle, fællesskab
halverer antallet, de nære ting, farvelære,
materiale

22

På rulletrappen i Snellemarkcentret med en
kasse vin
ingen vind, blå himmel, over 20 grader
brandtomt, kuglelyn, måske en aflagt okkult
verden

23

Intet nyt på jobfronten, Jordens øko-kollaps
løsningen synes nu at være opsummeringen af
et år
akademiker med projektambitioner

24

Jeg drømte jeg drømte jeg drømte jeg drømte
det var ikke længere livet, der var som et liv
et sæt af mulige handlinger, kun det minimale
tilbage