

A B C for Thórunn

af kenneth krabat
(v.1: 6.5.2012, v.2 19.7.2012)
palepoets publishing, 2012.
Alle rettigheder, etc.

Jeg behøver at findes ville hun kende mig igen hvis hun tænkte sig om hvis hun gav sig tid? Hvordan er jeg blevet væk?

på Færøerne, Thórunn Vigdísdóttir,
var vi IKKE får med fårene det
sørgede DU for! Hvordan kan du
glemme mig?

fjorden snævrer ind eller vier sig ud
enten rejse ud eller komme hjem "Så
nemt det er at finde vej" husker jeg
du lo

vi var her BESTEMT vi var her lige
hér ingen bestemmelige minder
ingen skovture teater ingen børn
men vi var der længe

jeg krammer får i søvne, Thórunn

Thórunn, du viste mig engang et
trick med en splittet tændstik og
sulfo den blev ved med at bevæge
sig så længe der var sulfo i snittet

du gik og jeg gik efter dig - den
forkerte retning opdagede jeg for
sent hvad skulle jeg gøre? Gå dig i
møde den modsatte vej?

I sofaen under JAWS bed du mig det
gjorde ONDT jeg græd så bed du
mig igen, "det første var et uheld nu
kender du forskel," sagde du

når nogen dør, sagde du, har en
anden en fod i døren, jeg forstod det
aldrig, selvom du brugte det hver
gang noget gik itu

med isen knagende under mederne
svingede du mig rundt og rundt, "de
kommer og henter os op, fiskerne".
Hér midt om natten!? sagde jeg vist

"hvilket spøgelse er jeg?" sagde du.
Vi sad og spiste. Du var IKKE sulten,
nej. Nejnej du er IKKE sulten, sagde
jeg. Jeg elskede et spøgelse

du hadede mig. Da jeg lod mig falde
ned på afsatsen under kystværnet og
ikke i havet du HADEDE mig!

Thórunn det var bare en
menstruation! Du græd hele dagen.
Til slut græd jeg også noget var
virkelig dødt

vi slentrede gennem Thorshavn
hånd i hånd mindst otte gange indtil
du var sikker på alle havde set mig.
Jeg sku snart hjem dér.

“du skal holde den mod hjertet” - du
tog laksen i armene - “og elske den
til døde”. Jeg kunne ikke bruge kniv
på den dét gjorde du for mig

mødet med din far og din mor gik
godt tror jeg du sagde ikke noget om
det

jeg ville godt med dig til Færøerne.
Jeg ville med dig, hvorhen det skulle
være over alt på Jorden. Det sagde
du. Det gentog du

du måtte til Færøerne, sagde du.
"Min mor betaler for at jeg
kommer." Jeg er her når du kommer
tilbage, sagde jeg. "Hjem?" sagde du

du talte til mig som om vi var
tvillinger jeg forsøgte at lære at læse
tanker druknede en kat da mens jeg
tænkte på dig du opdagede det ikke

hvad skulle jeg gøre af den nøgle du
gav mig, du bad flere gange om at få
den tilbage, og gav mig den så igen.
Mærket efter snoren smerter

“The Loveseat of Love” kagecreme
med kagecreme på timer i mørke
blot med hænder mod hænder DER
VAR INTET galt med dig

så balancerede vi på bænkeruggene i
parken, "jeg ville OGSÅ være bange
for mig" sagde du. Du gav ikke slip
da du faldt

du råbte gennem væggen på
hotelværelset at du elskede mig "Jeg
elsker dig" svarede jeg du tyskede på
mig. Du tilgav mig ikke klagerne

"Børn?" var dit første ord til mig.
"Ja" var ikke MIT første, du ihukom
ikke jeg fulgte din brandert hjem, dit
blik på jorden mens jeg talte

“hvor længe skal man vente på at få
noget at drikke hér?” Du drak ikke
normalt snøvlede du til bartenderen,
dér troede jeg dig

din barm udbalancerede din røv det
var kærlighed ved første blik

Jeg kom for sent til natbussen, hjem